



Herinnering aan

ANNIE DE BRUIN-SWERTS

Annie van Lammie van woepke

echtgenote van
Lammie de Bruin

Geboren op 8 juli 1943

Overleden op 18 april 2022

Annie (mam, schoonmoeder en oma) werd geboren in Milsbeek toen nog gemeente Ottersum. Haar kinderjaren, als gevolg van de oorlog, hebben diepe sporen achtergelaten. Ze wordt uit huis geplaatst en groeit op in kloosters bij de Nonnen. De weekenden als ze naar huis mocht, en dat was niet vaak, waren dan ook bijzonder. De opleiding tot coupeuse heeft ze daar gehad. Toen ze Lammie (pap, schoonvader en opa) leerde kennen, en pap dan op zijn brommer naar mam ging, werd alles anders. Ze gingen trouwen, kregen 4 jongens en

4 kleindochters volgden. Een trotse oma was ze voor haar oogappeltjes. De deur stond altijd voor iedereen open en aanbellen hoefde niet want meestal hing het touwtje uit de brievenbus. We zullen haar zelf gemaakte soep missen, koken kon ze als de beste. Als er soep was, belde ze op, "Komde ök èn pènneke hoale!" En haar uitspraken van de laatste jaren, als je vroeg hoe het was "Bijna alles goed". Of "Dag schatjes" of "Oké". We zijn trots op jou, om wie je bent en hoe je was. We zijn trots op pap hoe hij de zorg voor mam op zich nam. Dank aan iedereen die voor Annie (mam, schoonmoeder en oma) hebben gezorgd. Wij nemen elkaar onder de arm en gaan verder, dat is wat ze gewild had. Één van de laatste woorden die ze zei: "Ut is goeed zoou".

Dank voor jullie aanwezigheid en steun, dat doet ons goed.

Lammie en familie