

Herinnering aan

REIN RUTTEN

weduwnaar van
Gonnie Rutten-Gietemans

Geboren 15-8-1937
Overleden 29-3-2022

Rein geboren in Hardinxveld. Opgegroeid in de Bredeweg te Groesbeek als oudste zoon uit een gezin van 10 kinderen.

Rein was gemakkelijk in de omgang. Hield van 't leven. Van de natuur, de dieren en de mensen om zich heen.

Als jonge jongen naar de Bruuk. Struinen! Jonge uilen onder zijn jack mee naar huis, vond hij prachtig.

Rein ging al zeer jong werken. Bij een tuinbedrijf in Lent, waar hij ook in de kost was. Blij dat hij zondags weer thuis was. Daar smaakte het eten lekkerder. Later heeft hij zich omgeschoold tot metselaar en ging hij werken in

Duitsland in de bouw. Dat was hard en zwaar werken met daarnaast nog de kippenhouderij.

Rein zei altijd als ik ooit trouw dan in mei.
Hij trouwde met Gonnie op 31 mei 1974. Zij is helaas veel te jong overleden.

Zij kregen drie zoons: Jeroen, René en Peter. Ook 2 kleinkinderen: Jordy en Edin, zijn grote trots.

Rein zijn motto was, ondanks zijn lang ziekbed:

*"Een dag niet gelachen
is een dag niet geleefd".*

Ook in stilte blijf je in ons verder leven.

Onze Vader

Wees Gegroet

Wij zeggen u hartelijk dank voor uw medeleven, het heeft ons goed gedaan.

Jeroen
René en Nancy
Jordy, Edin
Peter