



Jochen Verrieth

Wenn du traurig bist,
dann schau in dein Herz
und du wirst erkennen,
dass du weinst um das,
was dir Freude bereitete.

Khalil Gibran

Wanneer je verdriet hebt
blik dan diep in je hart
en ontdek, dat je verdriet hebt
om datgene, wat je vreugde schonk.

Kahlil Giban

Diep bedroefd heb ik afscheid moeten nemen van mijn lief

Jochen Verrieth

maatje, liefde en echtgenoot van
Willie Meijers

19 april 1964

13 april 2022

Willie

Mariëndaalseweg 42
6561 BN Groesbeek

Donderdag 28 april staan we stil bij het leven van Jochen. Wij doen dat om 10.30 uur in de Mozartzaal van uitvaartcentrum Sion, Mozartstraat 41 te Groesbeek. Hierna is er een informeel samenzijn in de Bachzaal van het uitvaartcentrum.

Jochen is thuis, mogelijkheid om persoonlijk van hem afscheid te nemen, zaterdag en zondag van 16.00 tot 18.00 uur.

Jochen wordt in besloten kring begraven.