



In liefdevolle herinnering aan

**Mientje Eijkhout-Schmitz**

Overleden op 23 april 2022

Mientje is geboren in 1936 in Ven-Zelderheide, de 30-er jaren waren crisisjaren. Door het vroegtijdig overlijden van haar vader, ten gevolge van een noodlottig ongeval tijdens de 2<sup>e</sup> wereldoorlog, waren de jeugdijaren van het gezin waarin zij opgroeide niet altijd even makkelijk. Deze periode heeft diepe sporen nagelaten in haar verdere leven.

Op latere leeftijd werkte Mientje bij verschillende gezinnen in de huishouding, vervolgens kreeg ze een vaste aanstelling bij de papierfabriek in Gennep, als koffiejuffrouw.

In 1963 leerde ze Antoon kennen. Al snel besloten zij een nieuw huis te bouwen naast het ouderlijk huis van Antoon, aan de Acaciastraat te Groesbeek. Mientje genoot van de gezelligheid en de saamhorigheid van de familie Eijkhout.

In 1968 werd zoon Gerton geboren. Vele gelukkige jaren met feestjes en vakanties volgden. Desondanks kroop het bloed waar het niet gaan kon. Zodra zich ook maar even de mogelijkheid voordeed stapte ze op de fiets en bezocht haar geliefde zus Gon in 't Ven.

Mientje was een lieve moeder. Gerton kon alleen maar goed bij haar doen.

Schoolvriendjes kwamen graag en werden door Mientje verwend. Ook de band met Renate was sterk en oprecht.

Mientje was zorgzaam en stond altijd voor iedereen klaar.

Trots was ze op haar kleinkinderen, Marjolein en Thomas. Oppassen deed ze met veel liefde. Nooit was haar iets teveel. Altijd had ze belangstelling en tijd voor haar kleinkinderen.

De laatste jaren kampte Mientje echter met haar gezondheid.

Door haar enorme doorzettingsvermogen en levenslust overwon ze telkens alle obstakels. Met de nodige thuiszorg bleef het mogelijk om op haar geliefde en vertrouwde plekje te blijven wonen. Ze genoot van de kleine dingen in het leven. Een boodschapje doen met Annemiek, het dagelijkse bezoek van de kleinkinderen en natuurlijk van Paulie de papegaai.

Na een verblijf van enkele weken in het ziekenhuis was er geen uitzicht meer op herstel. Slechts enkele dagen na haar thuiskomst heeft ze de strijd dan ook moeten opgeven.

**We zullen je moeten missen elke dag.**

**In alle kleine en eenvoudige dingen.**

**Maar in ons hart zal je altijd bij ons blijven.**

Bedankt voor al uw belangstelling en steun!

Antoon

Gerton en Renate

Marjolein, Thomas