



*Je handen hebben voor ons gewerkt,  
je hart heeft voor ons geklopt.  
Om wat je was, zijn we dankbaar,  
om je heengaan treuren wij.  
Het leed je te hebben verloren,  
doet ons het geluk niet vergeten  
je te hebben liefgehad.*

In dankbare herinnering aan

**JAN DERKS**  
*Aannemer te Mook*

Echtgenoot van  
**Mientje Derks-Marinussen**

Geboren in Mook op 30 juni 1926  
Overleden in Groesbeek op 19 maart 2022

Jan is geboren op de Maasdijk in Mook, waar hij zijn hele leven is blijven wonen.

Na zijn diensttijd in Indonesië heeft hij het aannemersbedrijf van zijn vader overgenomen. Veel van wat hij gebouwd heeft is nog intact. Zijn bedrijf stelde hem in staat actief te zijn voor de Mookse gemeenschap. Hij zong in kerkkoor de Broederschap der Sangers. Hij hielp bij het onderhoud van de kerk, heeft jaren de klok van de kerk opgedraaid en was actief in de tuinploeg. Hij was zeer betrokken bij Stichting Pomost en ontving jarenlang Poolse kinderen voor een vakantie in huis. Ook lag zijn hart bij Scouting Don Bosco. Hij bouwde mee aan de blokhutten en de uitzichttoren, was actief in het onderhoud en de verhuur en maakte deel uit van het bestuur. In 1957 trouwde hij met Mientje. Samen kregen ze twee kinderen, Hennie en Peter. Voor hen was hij altijd een steun en toeverlaat. Trots was hij op de kleinkinderen en achterkleinkinderen. Hij heeft altijd heel erg van hen genoten.

We zijn dankbaar voor alle zorg die hij de laatste jaren heeft gekregen.  
Hij mag nu rusten in vrede.

Wij danken u voor uw blijken van belangstelling en medeleven na het overlijden van Jan.

Mientje Derks-Marinussen  
Kinderen en (achter)kleinkinderen

Maasdijk 18  
6585 AK Mook