



*Zo sterk en broos,  
zo vol liefde,  
zo kostbaar,  
zo onmisbaar!*

## ELLEN WIJERS-VAN OIJEN

echtgenote van  
**Martien Wijers**

Geboren op 18 april 1963 te Ven-Zelderheide  
Overleden op 28 oktober 2021 te Nijmegen

Ellen stond nog midden in het leven toen ze ernstig ziek werd en aan de gevolgen van het ziek zijn overleed. Zij was een bijzondere vrouw. Haar grootste kracht was tevens haar valkuil, Ellen kon geen nee zeggen.

Met haar grote hart was zij er altijd voor iedereen.

Zo was zij bijzonder sociaal en betrokken bij de ander, haar deur stond altijd open, de koffie was altijd bruin en je verhaal was veilig bij haar.

Als vrouw, moeder en oma stond zij altijd klaar voor haar gezin. Denkend aan haar, zien we direct haar lieve gezicht met stralende ogen. We voelen nog steeds haar zorgzame liefde en horen haar liefdevolle woorden. Ellen ging altijd onvoorwaardelijk voor ons. Samen hebben wij intens genoten van alles wat het leven ons te

bieden had. De vakanties, etentjes en uitstapjes. Haar trots, hulp en steun! Ze was een vrouw uit duizenden.

Onmisbaar ook voor haar moeder, de familie en al die anderen die haar hebben gekend. Ellen was enorm gesteld op jullie allemaal. De kerstdagen met familie waren heilig, de ontmoetingen met vrienden en vriendinnen erg belangrijk.

Ze hield enorm van mensen om zich heen. Een mooie vrouw, zowel van van binnen als van buiten. Als je haar zag had je niet door dat ze zo broos was, dat haar lichaam langzaam maar zeker opgeleefd raakte. Ellen was geen klager, het ging nooit over haar. Tot op het laatst bleef ze geven en zorgen.

Lieve, allerliefste lief,  
veel te jong moeten wij je laten gaan,  
maar weet dat alles wat jij ons laat, voortleeft in ons hart.  
Daar waar wij zijn, ben jij.

Als gezin bedanken wij iedereen voor de steun  
en alle blijken van medeleven.

Martien  
René en Anne  
*Saar, Joep*  
Inge en Roy  
*Mitch, Milou*  
Tess 🐾