



In dankbare herinnering aan

THEA RIEKEN COOPMANS

echtgenote van

Wim Rieken

Geboren op 1 maart 1943
te Groesbeek

Overleden op 21 oktober 2021
te Groesbeek

Wij danken u voor uw belangstelling tijdens haar
ziekbed en uw steun en medeleven bij het afscheid.

Wim
Wilbert, Dorothe, Anke, Geke
Jacqueline, Maarten
28 oktober 2021

Geboren en getogen 'Ien de Bruuk'. Verhuisd naar
't Terrup, maar binnen twee maanden weer terug. Je kon
de Breedeweg niet missen.

Bij familiefeestjes 'un stukse' maken met broers en
zussen, waarbij de 'schik vuraf' voor jou net zo mooi
was als de uitvoering.

De Vierdaagse, het Pieterpad en marsen in binnen- en
buitenland. Je hebt wat kilometers gemaakt. 'Schuun oan,
fleske woater ien de rugzak, zonneklep op, sjaalteje um
en dur op uut'.

Het Agnus Dei en Ave Maria bij het kerkkoor, smartlappen
bij Ochaarm of thuis meezingen met Omroep Groesbeek.
Voor jou gold: "Een dag niet gezongen, is een dag niet
geleefd".

In bijna elk kerkje dat je zag, wilde je naar binnen. Er was
altijd wel een reden om een kaarsje voor iemand of iets
te laten branden.

Honden of katten, je kon niet kiezen. Een echte
dierenvriend.

Zaaïen en stekken in het kasje, snoeien en 'knoei plukke'
in de tuin. Je deed het graag om daarna te zeggen:
'Ut lit dur wèr moi bej'.

Vroeger met zijn vieren naar Voralberg en Tirol. In de
camper, met ons pap Europa door. En met elk lustrum
van jullie huwelijk gezellig met z'n allen op vakantie.
Daar kon je echt van genieten. Wij ook.

55 jaar gelukkig getrouwd met Wim, een thuis op
Bredeweg 72. Moeder van Wilbert en Jacqueline,
schoonmoeder van Dorothe en oma van Maarten, Anke
en Geke. Baasje van Boris.

Je was het allemaal.