

Herinnering aan

## **ANNE KAAL-DE HAAN**

weduwe van  
**Wim Kaal**

Geboren op 30 juni 1928 te Groesbeek  
Overleden op 26 oktober 2021 te Groesbeek

Mam werd geboren op de Ashorst in Groesbeek. Ze had een ouder zusje maar die stierf al heel jong. Toen was mam de oudste dochter. Ze had nog 3 jongere zussen en 6 broers. Toen ze bijna 12 was brak de tweede Wereldoorlog uit en ze was bijna 17 toen de oorlog was afgelopen. Die jaren waren zwaar omdat het te gevaarlijk werd bij het ouderlijk huis en er geëvacueerd moest worden. Toen volgde een periode van armoede en moeilijke woonomstandigheden. Bij terugkomst was het huis in puin geschoten en in de tijd daarna verongelukte haar oudste broer. Ze had dus geen gemakkelijke jeugd, maar dit heeft haar wel extra sterk gemaakt. In de loop van de tijd ontvielen haar meer broers en een zoon, daar had ze het ook heel moeilijk mee. Ze trouwde met ons pap op 18 oktober 1952 en ze gingen wonen op De Klös, kregen samen 9 kinderen, 2 jongens en maar liefst 7 meisjes. Ze hadden een hele drukke tijd met bedrijf en gezin en werkten allebei hard. Ze ging wel graag met de uitstapjes van de boerinnenbond mee en een enkele

keer ging ze samen met pap op vakantie. Toen pap in 1994 stierf was dat heel verdrietig, mam was toen pas 66 jaar en weer sloeg ze zich er heel sterk doorheen. Want regelmatig ging ze er op uit, met de fiets of samen met tante Mientje met de auto.

Toen ze later in het dorp woonde vond ze het heel fijn dat ze overal zelfstandig naar toe kon. Ze ging graag naar het inloophuis bij Mariëndaal en mee met uitstapjes van de zonnebloem en de KBO. Op dinsdag naar de markt en heel vaak even aanwippen bij Wilma of Ineke.

Ze had altijd belangstelling en aandacht voor iedereen, zou altijd bellen als ze wist dat er met een van haar kinderen, klein- of achterkleinkinderen iets was.

Haar verdriet was dan ook erg groot toen ze binnen één jaar tijd haar schoonzoon Leo en haar zoon Theo verloor, daar had ze het tot op haar laatste dag heel moeilijk mee.

We weten dat ze in Groesbeek heel bekend en geliefd was en voor iedereen belangstelling had. We gaan onze lieve mam en oma heel erg missen, haar telefoontjes, haar zelfgemaakte soep en al haar liefde en belangstelling, maar dankbaar voor alles wat ze voor ons heeft betekend.

Wij danken iedereen heel hartelijk voor de getoonde belangstelling na het overlijden en bij de uitvaart van mam.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen