



*Een mooi mens blijft altijd bestaan,
waarheen hij ook gaat.
Door het lot getart,
maar nooit of te nimmer uit het hart.*

In liefdevolle herinnering

WIM LIEBERS

echtgenoot van **Tiel Liebers-Claus**

* Groesbeek, 20 mei 1936

† Groesbeek, 23 augustus 2021

En een mooi mens was hij. Een man met het hart op de juiste plaats, dat was Wim. Geboren en getogen in Groesbeek, zijn dorp. Thuis had hij alles waar hij behoefte aan had. Samen met zijn grote liefde Tiel, waarmee hij in 1959 trouwde, bouwden zij hun eigen huis aan de Vlasrootweg. Hier werd in 1969 zoon Hans geboren. Zij zouden hier vijfendertig jaar met veel plezier wonen, naast Frans en Mien en hun gezin. In 2003 verhuisden ze naar hun appartement aan de Händelstraat.

Wim werd gekenmerkt door zijn bescheiden en behulpzame aard: 'Doe maar gewoon, dan doe

je gek genoeg' was op hem van toepassing. Had je hem nodig, dan was Wim er meteen. Altijd bezig, want stilzitten kon hij niet.

Vroeger voetballen en later hield hij zijn conditie op peil door veel te hardlopen. De laatste 10 jaar wandelde of fietste hij iedere dag zijn rondje, het liefst in het bos, zijn tweede thuis.

Sociaal als Wim was, maakte hij makkelijk contact met Jan en alleman en was hij altijd in voor een praatje of een grap met zijn gevatte opmerkingen.

De kwajongen van vroeger is altijd in hem bewaard gebleven. Wim heeft jarenlang gewerkt als stukadoor. In Groesbeek en omstreken stond hij hierom bekend.

Het allerbelangrijkste was natuurlijk zijn gezin: zijn vrouw Tiel, zijn zoon en schoondochter Hans en Hanneke en zijn allergrootste trots: zijn kleinkinderen Isa en Stijn.

Na een leven dat werd gekenmerkt door werk en zorg voor de mensen van wie hij hield, heeft Wim het leven uit het niets noodgedwongen moeten loslaten.

Dankbaar zijn wij dat een lijdensweg hem bespaard is gebleven. Het verdriet en gemis zijn onverminderd groot.

Wij danken u voor uw aanwezigheid en de vele blijken van medeleven.

Dit heeft ons goed gedaan.

Tiel
Hans en Hanneke
Isa, Stijn